



EXPOSITIE

Alles behalve
Eindhoven in beeld

Karakteristieke foto's
van de dorpen voor 1920

06-04 / 22-08-14



Stichting Eindhoven in Beeld
Deken van Somerenstraat 4
Geopend di. t/m vrij. van
12.00 - 16.00 uur
Toegang Gratis



www.eindhoveninbeeld.com

Gestel



Gemeentewapen Gestel



Deze vroegere St. Nicolaaskapel uit de 15 eeuw werd in de 16e eeuw in gebruik genomen als school en raadhuis van Gestel. Het stond achter de huizen Hoogstraat 337-343 en was tot 1831 als zodanig in gebruik.



De Dorpsstraat met het 'waterstaatkerkje' de St Lambertus in 1903.



Het oude emeentehuis van Gestel dat in gebruik genomen was in 1889 op een foto uit 1910.



Blaarthemse Lambertuskerk op een tekening uit 1791.



De kerk van Blaarthem, hier op een schets uit 1740, werd in 1823 afgebroken.



Een mooi dorpsbeeld van de huidige Hoogstraat in 1910 met op de achtergrond het 'waterstaatkerkje' St Lambertus.



Martinus Godefridus van den Hurk, loco-burgemeester van 1918 tot 01-01-1920



Het hierboven afgebeelde Burgemeestershuis (1902) in Gestel aan de Hoogstraat In het midden staat de burgemeester en rechts van hem zijn ongehuwde zus.



Een afbeelding van het kasteel van Blaarthem op basis van archeologisch onderzoek.



Het kasteel van Blaarthem kort voor de brand van 1893.



In 1914 restte er nog slechts ruïnes, nu vinden we op deze plek de wijk Genderbeemd.

Gestel



Gemeentewapen Gestel



De pompeuze villa van de familie Kerssemakers aan de Hoogstraat, vlakbij de (huidige) kruising met de randweg.



In 1904 was dit de Dommeldreef, die liep naar het zwembad. Nu is hier de Jan Smitlaan.



De Hoogstraat in 1904, met rechts de voormalige Sigarenfabriek Kerssemakers Rath & Co (Keraco) aan de Hoogstraat. Ongeveer ter hoogte van het huidige Franz Leharplein.



Hetzelfde stuk Hoogstraat met de woning van Kerssemakers, afgebeeld op een ansichtkaart in 1918.



Café Billard aan de Laagstraat, rond 1910.



Dit is de overweg met het 'Belze lijntje' rond 1900.



De spoorwegovergang aan de Hoogstraat in 1918.



Café Bal van Gennip in 1905. Onder de veranda van het café was het aangenaam wachten op de tram die daar zijn halte had.



De Gestelse windmolen brandde tijdens de Eerste Wereldoorlog af en stond ongeveer t.h.v. de huidige Hallenweg.



Nummers 163 t/m 169 aan de Hoogstraat (1900).



Familie Tonneijk-Dijkmans voor hun woonhuis / winkel, Hoogstraat 290 (1915).



Hoogstraat in 1918. De fotograaf stond ter hoogte van de oude slagerij van de familie Van Tuijn (nu second hand kleding). Het witte pand rechts op de foto is het café van Betsie Jorissen.

Gestel



Gemeentewapen Gestel



De imposante sigarenfabriek van Kerssemakers-Rath & Co. aan de Hoogstraat (1915).



Drie koninkjes achter de St. Lambertuskerk (1917).



In 1904 was het nemen van een foto nog niet zo'n alledaags ding als vandaag de dag, getuige de houding van deze Gestelnaren in 1904.



Aan de Meerveldhovenseweg lag Steenfabriek De Meierij. De foto is van rond 1920.



De Genneperwatermolen rond 1930. Deze opname is gemaakt vanaf Rapelenburg met zicht op de houten brug van de Genneperweg. Links is de schoorsteen van wasserij/stomerij ASSI nog zichtbaar.



Een prachtig winters plaatje met de stomende locomotief op het enkelbaans spoor van Hasselt naar Eindhoven.



De boerderij van de familie Louwers, Ontginningsweg nr. 1



Deze struise veldwachter van Gestel was Francisus (Swo) van Dijck. Hij werd op 14 november 1892 als wetsdienaar aangesteld en diende aldaar tot 1920 (foto 1895).



De Genneperwatermolen in 1920. Zo'n 700 jaar eerder duikt deze molen voor het eerst op in schriftelijke bronnen.



Wielerved 'De Zwaluw' bij de Genneperweg in 1920.



De schoenmakers met rechts Wilhelmus Abraham van Hoppe samen met zijn vader Sebastianus van Hoppe in 1910.



Een plaatje van de Genneperweg uit 1988 dat niet gek veel zal verschillen van hoe het er 75 jaar eerder uit zag.

Stratum



Gemeentewapen van Stratum

W O E N S E L

T E L R E

----- Straat- en Kunstweg
 ===== Gewone weg
 ----- Dijk en Kade



De St. Georgiuskerk, ook wel St Joriskerk, nog zonder toren met links de Laagstraat (Heezerweg). De foto is van voor 1906.



Het hier nog redelijk nieuwe raadhuis van Stratum in 1907. Het pand bestaat nog altijd als Stratumsedijk 20.

G E S T E L

STRATUM

Burg



De St. Jorislaan met de St. Joriskerk en enkele poserende Stratummers in 1903.



De middeleeuwse St. Joriskerk op een tekening uit 1732. In 1489 werd deze voormalige kapel verheven tot parochiekerk.



Johannes Petrus Josephus Maria Smitz
 Burgemeester van Stratum van 1895 t/m 1919.

naar - Helmond

T E N

o o t e - H E i d e



De oude St. Joriskerk op een winterse dag in 1884.



Deze prachtige opname van de St. Joriskerk is uit 1930. De kerk zelf dateert van 1885, torenspits van 1911.



Het zusterklooster aan de Gasthuisstraat met links het luidhuis en rechts een gedeelte van het Liefdegesticht (1905).

A



R.K. Liefdesgesticht met Bewaarschool in 1920.



Het was klaarblijkelijk mooi 'fotoweer'. De drie fotografen staan op het begin van de Aalsterweg (toen nog Dijk geheten). Rechts van de bomen lag Café De Huifkar (foto uit 1900).



De Laagstraat in 1910, vanaf 1920 zou ze omgedoopt worden in Heezerweg.

5.

805 Duiders. 1475 Inwoners.

Uitgave van Hugo Suringar te Leeuward

Stratum



Gemeentewapen van Stratum

W O E N S E L

T E L R E

----- Straat- en Kunstweg
 ===== Gewone weg
 - - - - - Dijk en Kade



De Aalsterweg gezien vanaf de splitsing met de Leenderweg in 1910.



Achter het huidige Parktheater stond de molen van Stratum uit 1794.



Café Het Fortuin en de Gregoriuskerk in 1920.

G E S T E L

Burg

naar - Helmond



Graan is er maar tot 1920 mee gemalen, daarna trad geleidelijk maar zeker het verval in.



Van 1938 tot ca. 1958 heeft de molen kaal en verlaten haar laatste dagen gesleten.



Het Stratumseind in 1905. De fotograaf stond in Stratum, vlak voor de brug over de Dommel. Pas verderop op het pleintje lag de stadsgracht en was de gemeentegrens met Eindhoven.



Het gebouw links was in 1910 Sigarenfabriek B. van der Tak & Co. (nu Stratumsedijk 35).



De hoek van de Kanaalstraat (nu Tongelresestraat) met de Geldropseweg in 1915.



De winkel van Sol & de Vries, grossiers in koloniale waren, aan de huidige Vestdijk.



De eerste vermelding van een versterkte woning op deze plek komt uit 1325. In 1912 liet de familie Smits van Oyen hier deze burcht neerzetten met het fraaie bijbehorende park.



Deze villa van Van den Dungen stond op de hoek van de Aalsterweg met de Leostraat (1904).



In 1905 werd deze watertoren in gebruik genomen aan de Aalsterweg.

Stratum



Gemeentewapen van Stratum

W O E N S E L

T E L R E

-  Straat- en Kunstweg
-  Gewone weg
-  Dijk en Kade



Het Stadswandelpark in 1900.



Sigarenfabrieken van Meijer Blomhof aan de Bleekstraat (1917).



De villa op Pensionaat Eikenburg in 1907.

G E S T E L



De jongensschool lag aan de Stratumse dijk tussen de pastorie en het plein voor de St. Joriskerk (1900).



De kiosk was in 1900 gebouwd op het terrein achter Huize Den Elsent (het latere Sancta Ursula). Dit terrein was van 1891 tot 1916 eigendom van de Sociëteit van het Eindhovens Mannenkoor.



Veldwachter met hond. Hendrikus Greefhorst (geb. 1877) werd in 1910 benoemd tot veldwachter der gemeente Stratum.



Hoewel Eindhovensch Kanaal geheten, raakte het nergens de Eindhovense gemeentegrond. Het havenhoofd lag, ook in 1903 toen deze foto werd genomen, in Stratum.



Ook het complex aan de Nachtegaallaan met gasfabriek en gasketels was Stratums grondgebied tot het moment van deze foto in 1920.



De Nachtegaallaan met gasfabriek in 1913.



De Gemeentestraat was een zijstraat van de Geldropseweg recht tegenover de Poeijersdwarsstraat (1920).



Vroeger werd de melk met de hondenkar vervoerd. Dit is in de buurt van Riel, de precieze plek noemde men 'de Kijkuit' (ca. 1920).



Tivoli in 1913 hoorde nog bij gemeente Zes Gehuchten. Hier de Leeuwestraat op een blijkbaar warme zomerdag.

Striijp



Gemeentewapen van Striijp 1818

Schaal van 1:37,5

Kwart uur gaans

mijlen.



De Striijpsestraat met links de St. Trudokerk en aan de overkant van de weg in de verte het luihuis. Rechts zien we het Liefdegesticht.



Het oude gemeentehuis Striijp aan de Zeelsterstraat laat duidelijk zien dat Striijp overwegend agrarisch van karakter was.

O E N S



De "Suisse" van de St. Trudokerk, Tinus Manders, zorgde ervoor dat er orde en rust heerste tijdens de kerkdiensten.



Bij gebrek aan een klokkentoren had de St. Trudokerk van 1402 tot 1886 dit Luihuis nodig.



Theodorus Cornelis van Vroonhoven was van 1911 tot 1919 burgemeester van Striijp



Een mooi plaatje van de middeleeuwse St. Trudokerk van voor 1886.



De hoek van de Striijpsestraat met de Hastelweg in 1910.



De St. Trudokerk na de annexatie.



Een artistieke impressie van de St. Trudokerk uit 1883.



Een deel uit de kadastrakaart (mogelijk uit 1880) geeft de ligging aan van de oude St. Trudokerk. Onder de kerk ligt de Striijpsestraat. De huidige kerk ligt waar het kruisje staat



De St. Trudokerk in 1920.

Uitgave van Hugo Su

940 Bunders. 1100 Inwoners.

Striijp



Gemeentewapen van Striijp 1818

Schaal van 1:37,5

Kwart naar gaan

mijlen.



De Striijpsestraat met het Liefdesgesticht (later het Paulushuis).



Firma en medewerkers van Van de Ven & Co aan de Schouwbroek in 1907. In 1869 liet Van de Ven zich inschrijven als kolenhandelaar. Hij had geen mannelijke nakomelingen maar desondanks bestaat het bedrijf nog altijd onder dezelfde naam.

O E N S



Sigarenfabriek van Reuth in de Gagelstraat in 1910.



Aan de Langdonkenstraat in Striijp stond de weegschalenwinkel.



Als onderdeel van Philipsdorp lag de Elizabethlaan (hier op een foto uit 1918) tegenover de Philips-sportvelden. De successen van de rood-witten maakten dat er tegenwoordig weinig meer van terug te vinden is.



De St. Antonius van Paduakerk diende als parochiekerk voor de nieuwe Striijpenaren in Philipsdorp (1920).



De Parallelweg die even verderop de Gagelstraat (met overweg) kruist in 1907. Links vooraan de sigarenfabriek van Meijer & Co en daarna de sigarenfabriek van Van Gardinge.



Het woonhuis van familie Van den Berk aan de Zeelsterstraat 189.



De boerderij van Van Gemert (beroep: blauwverver) lag aan de Ekkerstraat 7.



Aan de Oirschotsedijk stond deze boerderij annex aanlegplaats: De Heihut (1900).



De versterkte hoeses Groot Lievendaal (links) en Klein Lievendaal (rechts) stonden vele eeuwen op Striijps grondgebied. Tegenwoordig is er een woonwijk te vinden.

940 Bunders. 1100 Inwoners.

Striijp



Gemeentewapen van Striijp 1818

Schaal van 1:37,5

Kwart uur gaan

l. mijlen.



Rampspoed bleef de kerken vóór annexatie al niet bespaard, ook daarna bleef het regelmatig mis gaan. Hier brandt de St. Trudokerk - onder veel bekijks - af in 1936.



Een kiosk vlakbij het St. Trudoplein op een zondags harmonieënfestival (ca. 1930).



Striijpse molen van Gijsbers. De tweede aan de Zeelsterstraat was in 1750 gebouwd in Dordrecht als stellingmolen. Het Striijpse bouwjaar was 1885 als beltmolen.



Windmolen op de hoek van de huidige Bredalaan met de Zeelsterstraat, gesloopt in 1936.



Op de hoek van de huidige Bredalaan met de Zeelsterstraat stond na afbraak van de windmolen een heuse stoommolen (links op de foto) waar eikenschors werd gemalen ten behoeve van de leerindustrie.



Graaininzameling tijdens de Eerste Wereldoorlog (1917). Bij het gemeentehuis van Striijp, waarvan links nog een deel zichtbaar is, stond de "Regerings Dorschmachine" die louter door militairen mocht worden bediend.



De ETOS-bakkerij op de hoek van de Lijsterbesstraat met de Essenstraat in 1920.



H. Senders veldwachter der gemeente Striijp op een foto uit 1910.



De eerste fabriek op wat we nu Striijp S noemen was deze glasfabriek. Philips bouwde deze in 1915 omdat de aanvoer van glas uit Duitsland en Oostenrijk steeds lastiger werd vanwege het oorlogsgeweld. Deze foto uit 1917 laat de dan zopas uitgebreide fabriek zien.



Het enorme complex van de textielfabrieken van Elias aan de Striijpsestraat met daarachter de bleekvelden op een luchtopname uit 1931.



De 1e Philips Lagere School aan De Jonghlaan.



Dit stukje straat heette in 1925 nog Zwaanstraat, huisnummers 32 tot/met 40. Nu is het de Schootsestraat.

940 Bunders. 1100 Inwoners.

Woensel



Het oude gemeentewapen van Woensel



De St. Petruskerk in Woensel, getekend ca. 1740. We kennen deze nu nog als de Oude Toren. De torenspits (uit de 15e eeuw) is in 1800 tijdens een storm verwoest.



Een mooi beeld van de Oude Toren, eenzaam en alleen tussen de korenvelden aan het begin van de twintigste eeuw.



Het toenmalige gemeentehuis van Woensel aan de Kloosterdreef (1908).



De Oude Toren aan het begin van de 20e eeuw op een zomerse dag. Het zandpad rechts van de toren stond bekend als de Kerkstraat. Rechts is nog de O.L. Vrouwekerk aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat te zien.



De Kloosterdreef in 1917. In het huis naast het gemeentehuis woonde de gemeentesecretaris. We zien hem hier (links) met zijn dochttertje in de voortuin.



Burgemeester W.M.Th.C. de Vries (17-11-1905 tot 1-1-1920)



Eind achttiende eeuw was het tijd voor een grotere, moderne, St. Petruskerk. Tijdens de bouw ging het al mis...in 1875 stortte de toren "door zijn eigene zwaarte" in en vernielde een gedeelte van het middenschip.



In 1876 kon de kerk toch in gebruik worden genomen, dan maar zonder toren... Hier het beeld van de kerk in 1912, vlak voor de aanvang van de bouw van de nieuwe toren.



De St. Petruskerk in 1918, de voor ons vertrouwde toren staat nu inmiddels al bijna 100 jaar fier overeind, 100x zo lang als zijn voorganger...

Schaal van 1: 50,000.



Met de aanleg van de Woenselse Markt kreeg Woensel haar eigen evenemententerrein. Hier de situatie in de jaren '10 van de twintigste eeuw.



De Kruisstraat verbond de nieuwe marktplaats met de stad en oogde in 1910 nog erg landelijk.



Het zuidelijkste puntje van Woensel; Fellenoord en het Eindje, zag er al een stuk 'stadser' uit.

2965 Bunders 3150 Inwoners.

Woensel



Het oude gemeentewapen van Woensel



De overweg vanuit de stad gezien richting Fellenoord rond 1920.



De kruising van de Boschdijk (links) en de Kruisstraat (rechts) vanaf Fellenoord in 1923. In het midden Hotel De Kroon.



Fellenoord en een paar van haar bewoners voor 1920.



De Boschdijk met de in 1909 gereed gekomen St. Antonius van Paduakerk.



In 1920 kende Eindhoven liefst drie kerken die gewijd waren aan de heilige Antonius van Padua. Niemand die zijn sleutels nog kwijt raakte...



Wat een rust nog op de Boschdijk, hier met de Antonius van Paduakerk in de verte op een beeld uit de vroege 20e eeuw.



De Groenstraat (de huidige Frankrijkstraat) met de rails van de stoomtram naar Sint Oedenrode.



Verder noordwaarts aan de Boschdijk lag deze oprijlaan die leidde naar boerderij Vredeoord.



Het erf van boerderij Vredeoord met twee gebroeders Dekkers.



Het oude tolhuis aan de Boschdijk 1044 dat in de jaren '50 zou worden gesloopt.



Deze opname is van later maar al sinds 1889 staat molen Annemie aan de Boschdijk ten hoogte van Acht.



De Boschdijk rond 1920 ten hoogte van Acht.

2965 Bunders 3150 Inwoners.

Uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden

Woensel



Het oude gemeentewapen van Woensel

Spoorneg.

Straat-en Kunstweg.

Gewone me.

Nederwe



Het woeste heidegebied tussen Acht en Vlokhoven werd slechts langzaam ontgonnen. Aan de Grensweg (in de buurt van de Oude Bosche Baan) lag in de jaren '30 deze boerderij.



Het kasteel te Eckart dat waarschijnlijk al sinds de late 17e eeuw op deze plek. In 1907 kreeg architect Cuypers (een neef van Pierre) de opdracht om het kasteel te verfraaien, het resultaat zien we hierboven.



De achterzijde van de kasteelboerderij van Eckart.



Een kleurrijke foto uit 1960 van Auberge Eeckaerde, een nog steeds bestaande voormalige boerderij die ooit op landgoed Eckart stond en nu ingeklemd ligt tussen de huizen van de wijk Oude Gracht.



De inmiddels ook verdwenen molen aan de Vlokhovensweg.



Nog bijna eenzaam in de velden lag de Vlokhovense Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (hier net na de bouw in 1920).



De splitsing van de verdwenen Broekseweg (rechts) en de Oude Torenstraat (links) met op de hoek een huis uit 1656 (foto 1960).



Naast de Oude Toren stond deze molen, De Hoop. Gebouwd in 1868 en afgebrand in 1937. In de tussentijd deed deze grondzeiler dienst als korenmolen.



Boerderij aan de Sumatrалаan, de latere Karpendonkse Hoeve, in een winters tafereeltje.



Boerderij aan het Aanscht, ongeveer op de plek waar nu het Henri Dunantpark ligt.



De Koudenhovenseweg was een zijstraat van de Eckartseweg. Komende vanaf die weg was dit de eerste boerderij aan de rechterkant.

2965 Bunders 3150 Inwoners.



Deze boerderij stond ooit aan de Hamsterstraat.

Uitgave van Hugo Suringar te Leeu

Woensel



Het oude gemeentewapen van Woensel

Spoorneg.
Straat-en Kunstweg.
Gewone weg.

Nederwe



Min of meer toevallig krijgt Woensel een Rijkskrankzinnigengesticht op haar grondgebied. Deze ansichtkaart dateert waarschijnlijk uit 1925, de eerste patiënt was al in 1918 verwelkomd.



Op de plek waar nu het voormalige hoofdkantoor van Philips Nederland staat aan de Boschdijk, vonden we in de vroege twintigste eeuw nog de steenfabriek van Bazelmans & Van Hapert.



Tegenover de Grote Beek lag dit hotel/pension 'Rustoord' (1910).



Na gedane arbeid is het goed rusten, zoals hier op waterput aan de achterzijde van de kasteelboerderij op Eckart.



Iets ten zuiden van de huidige kruising van de Boschdijk met de binnenring lag de smederij van Van de Ven (1917).



Het voltallige politiekorps van Woensel in 1919.



De luciferfabriek van Mennen & Keunen aan de Lijmbeekstraat op een opname uit 1918.



De coöperatieve broodbakkerij Helpt Elkander, toen deze nog op de hoek van de Harmoniestraat met het Binnenpad gevestigd was (1909).

Schaal van 1: 50,000.



De achterzijde van klooster Mariënhage, naar een tekening van L. van Valkenburg van rond 1800.



De voorzijde van klooster Mariënhage met groentetuin, op een foto uit 1900.



De Woenselse watermolen, op de plek waar nu de toegang tot de TU/e ligt vanaf de J.F. Kennedylaan.

2965 Bunders 3150 Inwoners.